

## 161209 Vinprovningsresa

En varm och härlig fredagsförmiddag, var vi många som såg fram emot en trivsamt och gemytlig resa för att ta del av en vin- och olivoljeresa till ett kollektiv, som från 1985 varit en liten grupp om endast ca 15 medlemmar, nu expanderat till över ca 700 intressenter.

Vår chaufför Luciano körde oss lugnt och behärskat och vid framkomsten med mycken skicklighet, backade han ner till bodegan i en mycket brant och smal backe, då flera av passagerarna höll både andan och i sig. Under resan så informerade Christine oss om vårt mål, vinbodegan Cumbres de Abona, samt lite allmän information om vad som var på gång i Los Cristianos.

Väl framme möttes vi av guiden Sara, som med hjälp av vår norska vän Inger Liljedahl, berättade och visade oss kollektivets verksamhet i dels vinproduceringens alla delar, dels utrymmet där man utvann olivolja. För närvarande utviner man ca 3000 liter extra fin och prisbelönt jungfruolja per år (Oleo Teide utsågs 1/12 till kanarieöarnas bästa olivolja), men verksamheten växer i och med att de fortfarande unga olivodlingarna växer för vart år.

Efter denna rundvandring och trivsamma information, var det så dags för först vinprovning och sedan lunch. Vid vackert uppdukade runda bord med många glas för avsmakning av fyra av bodegans viner och vatten & osötat bröd, satte vi oss ner. Först ett ungt och torrt vitt vin, Flor de Chasna Blanco, som enligt ett tyst sus tydligen föll de flesta i smaken, därefter ett lite mer påkostat vitt vin, Testamento Malvasía Aromática Fermentado en barrica, med fruktig och bärig smak som höjde nivån på suset. Detta följdes av ett fruktigt rosévin, Flor de Chasna Tendencia. Kanske som en följd av tidigare inmundigande eller av ren och skär njutning höjdes ljudnivån från deltagarna avsevärt. Sist men inte minst ett fruktigt, lite strävt men i de flestas tycke angenämt rött vin, Flor de Chasna Tradicional Tinto. Nu var nivån i alla samtal mycket glad och uppfriskande då nya kontakter knöts och samtalsämnen stod på kö för att vädras.

Så kom maten in, och vilken mat sedan, underbara kroketter, sedan jättegoda kycklingsoppa som följdes av såväl stekt kyckling som revbensspjäll, till detta generöst med de viner vi tidigare fått avsmakningen. Avslutningen var en jättegoda coupe med smak av tiramisu och till den fick vi ett dessertvin, Testamento Aromática Dulce, och därtill en kopp kaffe. Under slutet av denna härliga samvaro så var det dragning i lotteriet och flera glada vinnare fick med sig goda viner hem medan de ”vinstlösa” fick chansen att köpa.

Som sammanfattning måste man av hela sitt hjärta tillstå att hela arrangemanget var till alla delar förträffligt och vi som nedtecknar detta framför ett jättestort tack till Ann-Charlotte, Christine samt Ulf för en underbar utflykt och ett mycket fint värdskap. Vid pennan Ia och Staffan.