



Club Cultural Vikingos

Chio-utflykten

Fredagen den 10 november-17 steg ca 40 personer på bussen vid Tryp. Busschauffören körde oss tryggt och säkert upp till ca 1500 meters höjd över havet till Chio. Där finns en otroligt bra välordnad grillplats varifrån man kunde skönja Teide mellan träden.

Några hade åkt dit i förväg för att förbereda inför bussens ankomst med oss alla hungriga Los Cristianosbor.

När vi kom dit fick vi dela upp oss till de olika reserverade borden runt grillplatsen. Till lunch vankades det en 1/2 kyckling, tortilla, coleslaw, sallad, tomat, gurka, dressing och bröd. Efteråt blev det kaffe o kaka.

Vädrets makter var med oss - varmt och skönt med sol från en klarblå himmel. En del av oss blev t o m röda i skinnet.

Under lunchen gavs tillfälle att köpa lotter för att finansiera priserna till lekarna och till tipstävlingen. Alla lotter gick åt direkt.

Ulf gick runt och delade ut tipstolvan till alla så det var bara att "gnugga" geniknölarna och försöka komma på svaren eller så var det bara att gissa på något. Svåra frågor var det.

Efter intag av mat och proppmätta magar var det dax för tävlingar. Grenarna var golf, boll i hink och boule.

Det blev utslagstävling i golf och boll i hink innan prisutdelningen kunde göras. Konstigt, men boll i hink verkar vara svåraste grenen.

För många gick det väldigt bra och för andra mindre bra men inga sura miner för det. Bara att komma igen nästa år.

Tiden går fort när man har trevligt, helt plötsligt var det dax att packa ihop sitt pick och pack och gå till bussen som kom något försenad. Något chauffören aviserat i förväg.

Strax innan 16 avgick bussen neråt kusten och Los Cristianos.

I höjd med Adeje hamnade vi i bilkö som sinkade oss drygt en halvtimme innan vi kom till Tryp där alla klev av nöjda och glada, en del med vinster i bagaget efter lotteri, tipstolva och lekar.

Tusen Tack till alla som organiserade denna fina och trevliga dag. Hoppas vi ses nästa år igen.

Anette o Mats Jacobsson